



De Goby Snack: net als échte grondels een makkelijke hap voor vriend glasooq.

GOBY SNACK: EEN MAKKELIJKE HAP

Zwartbekgrondeltjes, brakwatergrondeltjes, Kesslers grondeltjes: sommigen kunnen het woord grondel niet meer horen. Een ware invasie voltrok zich in het Nederlandse water. Gevolg: onze inheemse witvissoorten krijgen soms niet eens de kans meer om eerder bij je maden te komen. Tegelijkertijd kan het niet anders dan dat die 'exoten' inmiddels op het menu staan van onze roofvissen. Het bracht het Duitse MCL Lures op een idee: de Goby Snack.

DOOR DE REDACTIE

Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat met name de snoekbaars zich al behoorlijk heeft ingesteld op deze rijkelijk aanwezige 'nieuwe Nederlanders'. Het kon ook niet anders, dan dat ze de van origine Oost-Europese grondels vroeg of laat als een lekkere snack zouden gaan zien. Het Duitse MCL Lures kreeg een idee: een realistische, rubberen imitatie van de grondels. Een soort van shad, maar dan toch anders. Oscar Wissink van het Nederlandse Lureparts haalde de dingen naar Nederland. De rest is geschiedenis.

INGEZOOMD



ZE WERKEN!

Als fervent snoekbaarsvisser kon onze Marco Kraal het niet laten een paar Goby Snacks te bestellen. In diverse kleurvarianten – waaronder natuurlijke prints – nam hij de 11,5 cm lange dingen (binnenkort ook in 16,5 cm verkrijgbaar) mee de boot in met verticalen. Eerst op het Hollands Diep, een dag later naar de Lek. Het werden twee knotsgekke dagen waarin de Goby's meer snoekbaars opleverden dan de andere shads die aan de speld werden geknoopt. Een signaal om U tegen te zeggen.

VLEUGELS

Zijn de Goby Snacks dan echt zó anders dan andere shads? Ja. De dingen hebben een zeer aparte 'actie'. De borstvinnen werken als het ware als een soort van vleugeltjes. Daardoor maakt de Goby korte, levensechte 'stapjes' over de bodem. Net als zijn broertje van vlees en bloed. De prijs van € 3,50 per stuk kan wellicht afschrikken, maar bedenk dat de Goby's handgegoten, handgeschilderd en van duurzaam materiaal zijn. Geschikt voor zowel verticalen, kanticalen en werpend vissen. Verkrijgbaar via www.lureparts.nl.



'Like' Hét Visblad op Facebook en maak kans op de 10 setjes van twee Goby Snacks die worden verloot!

GOBY SNACK

Functionaliteit



Vernieuwend



Waar voor je geld



Adviesprijs: € 3,50

COLUMN



HERWIN KWINT

GEDULD EEN SNELLE ZAAK

Ergens is er een beeld ontstaan dat vissers bebaarde mannen zijn die langdurig en geconcentreerd naar een dobbertje turen. Mannen met spinnenwebben aan hun oor en een scheef gegroeide ruggengraat. Mannen die op hun veertigste geopereerd worden aan staan.

Tegenwoordig zie ik steeds meer 'snelle vissers', zonder enige vorm van geduld. Snel en groot is hun motto. Karpervissers hebben unaniem de voorkeur om snelgroeiende, maar foelieijke karpers uit te zetten. Nederland zwemt straks tjokvol met van die naakte, schubloze modderbuiken. Als ze maar snel groeien. Groot en snel, want wachten duurt lang. Gelukkig hebben we tijdens het vissen een Smartphone om de tijd te doden. De wachttijd moet dood. U leest het goed.

En dan de hedendaagse viskleidij. Snelle jasjes voor de snelle visser. Alsof ze gaan motorracen, zulke kleuren. Check ook de flitsende advertenties. Resultaten worden aangeboden. Niks vier weken lang ploeteren in Frankrijk om een droomstek te vinden. Neen: gewoon reserveren op een water waarvan de eigenaar jou een kansberekening schetst. 'Wij verkopen u een snelle aanbeet. U vangt morgen uw 1^e veertigponder. Omdat u het waard bent. Hier pinnen.'

We zijn naarstig op zoek naar efficiëntie in onze visserij. Omdat dit tijd scheelt. En tijd is vis. Niks Pasen en Pinksteren: keihard die dobber naar onderen en het liefst zo rap mogelijk. Laatst zag ik een interview met Terry Hearn uit Engeland – een van 's werelds meest begeerde karpervissers. Verkoopt tienduizenden boeken. Had eventjes drie maanden onafgebroken gevist en nimmer een beet gehad. Hij zei het al lachende: 'Ach, volgend kwartaal beter...' Ik ben daarom fan van Terry. Hij straalt rust uit. Bij Terry ruik ik roggebrood en stroop. Terry heeft geen populaire social media accounts, geen flitsend jasje en heeft schijt aan snelle successen. Is veelal op de achtergrond aanwezig en louter bezig met wat hem bezielt: tijdloos wachten op een onbekende. Terry is vissen.

Herwin Kwint is auteur voor diverse karperbladen en publiceerde onder meer in 'Een woord van zwijgen deel I en II'.